

Η Άβα Χαλκιαδάκη, ιδρυτικό μέλος του Διαβάζοντας Μεγαλώνω, ως παιδί μπορούσε να διαβάσει όποιο βιβλίο ήθελε.



Διαβάζοντας μεγαλώνω

Θέλω να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο και να μας πεις πως προέκυψε η ιδέα του Διαβάζοντας Μεγαλώνω.

Όλοι ξέρουμε την αφρικανική παροιμία που λέει ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ανάγνωση: ολόκληρο το χωριό πρέπει να ασχοληθεί για να γίνει ένα παιδί αναγνώστης. Κάπως έτσι προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία του Διαβάζοντας Μεγαλώνω. Το μεγάλο χωριό είχαμε κατά νου.

Ποιες είναι οι δυσκολίες μιας τέτοιας πρωτοβουλίας;

Ίσως το ότι ζούμε στην Ελλάδα όπου ακόμα και για τα στοιχειώδη πρέπει να δώσεις μεγάλο αγώνα. Χαρακτηριστικό

βιβλιοθήκες στη χώρα μας. Αλλά είναι ελάχιστες και σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν.

Θα ήθελες να μας αναφέρεις ένα περιστατικό που σε συγκίνησε και μπορεί να εμπνεύσει γονείς και εκπαιδευτικούς να ξεκινήσουν άμεσα το διάβασμα;

Οι άνθρωποι που θα διαβάσουν το περιοδικό σας δεν νομίζω ότι χρειάζονται εμπνευση, καθώς είναι ήδη αναγνώστες. Θα αναφέρω όμως δύο περιστατικά που πολύ θα ήθελα να τα έβλεπαν με τα μάτια τους εκείνοι που αποφασίζουν τις πολιτικές ανάγνωσης.

Το ένα περιστατικό έγινε λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά του 2016 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Είχαμε οργανώσει μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και όταν τελειώσαμε τις αναγνώσεις και τα τραγούδια εμφανίστηκε η Λαουρέτα, το κεφάλτο ζωτικό του σωματίου μας, και μοίρασε ολοκαίνουργια βιβλία σε όλα τα παιδιά. Τη χαρά τους για το δώρο, την περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν ότι για το 1/3 περίπου των παιδιών, το βιβλίο που τους χαρίσαμε ήταν το πρώτο δικό τους βιβλίο που δεν σχετιζόταν με το σχολείο. Μας ρώταγαν και μας ξαναρώταγαν για να βεβαιωθούν ότι μπορούν να το κρατήσουν στο σπίτι τους για πάντα, μας αγκάλιαζαν και μας έδειχναν με όλους τους τρόπους τη χαρά τους. Σκέψου ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά πήγαιναν στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού και κανείς ποτέ δεν είχε σκεφτεί να τους αγοράσει ένα βιβλίο.



παράδειγμα αποτελούν οι βιβλιοθήκες. Πώς μπορείς να κάνεις τα παιδιά να αγαπήσουν την ανάγνωση, αν δεν τους δώσεις την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βιβλία και να εντοπίσουν εκείνα που ανταποκρίνονται στα δικά τους αναγνωστικά ενδιαφέροντα; Χρειαζόμαστε βιβλιοθήκες παντού, σε όλα τα μέρη που βρίσκονται τα παιδιά. Και δεν εννοώ προφανώς τις δανειστικές συλλογές που ανανεώνονται με περιστασιακές αγορές ή με δωρεές, ούτε τους χώρους που έχουν βιβλία στα ράφια τους και τα προσφέρουν για δανεισμό. Εννοώ χώρους φιλικούς και όμορφους που τα παιδιά θα χαίρονται να τους επισκέπτονται, με πλούσιες συλλογές για όλες τις αναγνωστικές προτιμήσεις και με καταρτισμένο προσωπικό που θα γνωρίζει καλά όλο το φάσμα της σύγχρονης βιβλιοπαραγωγής. Υπάρχουν βεβαίως τέτοιες





και αν θα ήθελαν να υπάρχουν πολλές ακόμα βιβλιοθήκες για παιδιά και τους είπαμε πως αν θέλουν να φτιαχτούν και άλλες τέτοιες βιβλιοθήκες, μπορούν να το γράψουν στο μεγάλο βιβλίο. Έπρεπε να τα δεις με πόση προσοχή και με πόση σοβαρότητα μας άκουγαν! Όλα τα παιδιά κατάλαβαν απόλυτα αυτό που τους είπαμε και όλα συμφώνησαν να συνυπογράψουν το αίτημα. Και επειδή ήταν πολύ μικρά και δεν είχαν ακόμη μάθει γράμματα (κάποια δεν είχαν μάθει ακόμα ούτε να μιλούν) βούτηξαν το δαχτυλάκι τους σε ταμπόν και υπέγραψαν με το δαχτυλικό τους αποτύπωμα.

Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασε η μικρή Άβα και πώς βρέθηκε στα χέρια σου;

Αδύνατον να θυμηθώ ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα μόνη μου, αλλά σίγουρα το βρήκα στο βιβλιοχαρτοπωλείο των γονιών μου, στο Ρέθυμνο. Ήμουν από τους πραγματικά πολύ τυχερούς, καθώς από πολύ μικρή ηλικία μπορούσα να διαλέγω από τα ράφια όποιο βιβλίο ήθελα και να το διαβάζω όποτε το ήθελα. Κανείς ποτέ δεν μου είπε ότι κάποιο βιβλίο δεν ήταν για την ηλικία μου ή ότι δεν έπρεπε να το διαβάσω. Το μόνο που έπρεπε να προσέχω ήταν να μην το ταλαιπωρήσω για να μπορούμε μετά να το πουλήσουμε!

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2019 στην Βρεφική-Νηπιακή Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Συμμετείχαμε στην καμπάνια EUROPE READS και έπρεπε να αποτυπώσουμε ένα αίτημα σε ειδικά σχεδιασμένο βιβλίο που θα το στήριζαν πρόσωπα με θεσμική ιδιότητα. Ως αίτημα καταγράψαμε την ανάγκη για περισσότερες βιβλιοθήκες και είχαμε κανονίσει συνάντηση με την τότε Αντιδήμαρχο για το Παιδί, Μαρία Ηλιοπούλου, για να το υπογράψει. Σκεφτήκαμε να ρωτήσουμε και τα παιδιά που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη βιβλιοθήκη αν θα ήθελαν να το συνυπογράψουν. Τα ρωτήσαμε ένα ένα, αν τους αρέσει η βιβλιοθήκη

Τι διαβάζουν οι γονείς όταν τα παιδιά... διαβάζουν;

Η ανάγνωση δεν έχει ηλικία. Και εμείς φροντίζουμε να βάλουμε καλά βιβλία στα χέρια κάθε μέλους της οικογένειας! Για τους ενήλικες του σπιτιού οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος έχουν προβλέψει...



Unorthodox

Το τίμημα της προσωπικής μου ελευθερίας
DEBORAH FELDMAN

Μια συγκλονιστική ιστορία ενηλικίωσης, μια δύσκολη πορεία προς την προσωπική ελευθερία. Το best seller βιβλίο με την αληθινή ιστορία της Deborah Feldman, στο οποίο βασίστηκε η βραβευμένη σειρά του Netflix.



Όλα σε μια ζωή

Από τον Ήλιο στον Γαλαξία
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ
& ΜΑΚΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ

Ένα βιογραφικό βιβλίο καθηλωτικό και γεμάτο χιούμορ, που παρουσιάζει τις άγνωστες πτυχές της μοναδικής πορείας ζωής του κορυφαίου Έλληνα επιστήμονα του Διαστήματος.



Αγαπημένη

TONI MORRISON

Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της νομπελίστριας Τόνι Μόρισον, της πιο τολμηρής γυναικείας φωνής στην αμερικανική πεζογραφία, σε μετάφραση της Κατερίνας Σχινά.